

Een vogelvriendelijke tuin

In het voorjaar had Ab het boekje “Meer vogels in de tuin” aangevraagd bij de Vogelbescherming. Na het lezen hiervan wilden wij ook veel verschillende vogels in onze tuin. Dus op naar het tuincentrum om een voedersilo, vetbollen, zaad etc. in te slaan. De vogels ontdekten heel snel deze nieuwe voederplek en maakten er dankbaar gebruik van.



Al snel waren de eerste koolmeesjes te gast. Soms zaten er wel 5 meesjes op de grote vetbollen te smullen. Vanuit ons kamerraam konden we alles goed bekijken. Al gauw kwamen er ook andere

vogels.

De grote bonte specht vindt de vetbollen ook heerlijk.



Het is een heel leuk gezicht om te zien hoe hij zijn lijfje om de vetbol heen vouwt en dan driftig in de bol gaat pikken.



De groenlingen kwamen niet voor de vetbollen maar wilden alleen maar vogelzaad eten. Helaas wordt er heel veel zaad op de grond gemorst, zodat ik op die plek extra veel onkruid krijg. Maar je moet natuurlijk iets voor de vogeltjes overhebben.



De Vlaamse gaaien bekeken alles eerst even vanaf een afstandje, maar al dat lekkers was zo aantrekkelijk dat ze ook maar gingen proberen om een graantje mee te pikken. Op een gegeven moment zat de hele familie gaai (pa, ma en een aantal jonkies) in onze boom. We moesten

steeds vaker op pad om eten voor de vogels te kopen. Intratuin is eigenlijk te duur, maar gelukkig verkoopt de Action ook vetbollen (zelfs extra grote) en vogelzaad.



We hebben op de tuin een appelboom en vorig jaar hadden we heel veel appels, zodat ik lekker appelmoes en appeltaart kon bakken. Dit jaar hebben de halsbandparkieten onze appelboom

ontdekt en nu zit er geen appeltje meer in de boom. Dus dit jaar geen appeltaart van appels uit eigen tuin. De parkieten zijn echte acrobaten, soms hangen ze ondersteboven aan een takje. De andere vogels proberen de kunst van de parkieten af te



kijken, maar dat lukt niet altijd. Op een avond zaten er ineens 7 parkieten in de boom en dat is een beetje te veel van het goede. Het is wel een heel grappig gezicht om naar deze vogels te kijken. We hebben eigenlijk een heel grote volière met steeds andere vogels.

We hebben al jaren een voederplankje voor de

vogels in de tuin staan en daar komen ook veel vogels op af en zo komen wij weer van ons oude brood af. Vaste bezoekers zijn de duiven, de eksters en de kraaien.



In het voorjaar kregen we ook steeds bezoek van een eendekoppel. Mevrouw eend is zeer brutaal en liep zelfs ons huisje binnen en zwom lekker in de vijver.



Greet den Hartoog

Het boekje “Meer vogels in de tuin” is gratis te bestellen op:

www.vogelbescherming.nl/tuinvogels